



MARANATHAKERK

Giessenburg

PKN gemeente



NB Zondag 23 juni 2024 Openluchtdienst

Vandaag zondag 23 juni gaat in de openluchtdienst dhr. Arie de Rover voor.

De dienst begint om **10.00 uur**.

Muzikale medewerking zal verleend worden door de band The New Adams Family.

Liturgie zondag 23 juni 2024

Geen liturgie i.v.m. openluchtdienst

Volgende week zondag 30 juni 2024 gaat in de morgendienst onze eigen predikant Ds. Y. Pors voor. We zullen in deze dienst afscheid nemen van de aftredende ambtsdragers en de nieuwe ambtsdrager bevestigen.

Muzikale medewerking zal verleend worden door organist Sjaak Kazen.

Collecte zondag 23 juni

De opbrengst van de eerste collecte is bestemd voor voor Stichting Projecthulp Sri Lanka. Na het overlijden van Gerrit zou de stichting eigenlijk stoppen, maar onlangs heeft dochter Saskia de projecthulp op kleinere schaal weer opgepakt. Ook Marian is nog altijd actief. Afgelopen december heeft Saskia de projecten van de stichting bezocht en heeft zij ervaren dat hulp nog altijd hard nodig is. Over een paar weken gaat Saskia opnieuw naar Sri Lanka. Tijdens haar verblijf daar wil zij weer kansarme mensen helpen en de mensen die binnen de bestaande projecten bekend zijn opzoeken. Diverse gezinnen zullen worden voorzien van kleding, voedsel, speelgoed en schoolspullen en ook gaat zij zorgen voor een bed voor een huishouden waar een werkloze man alleen de zorg heeft over zijn vader van 93. Wij willen de familie Muis graag ondersteunen in hun werk voor Sri Lanka en vragen daarvoor uw bijdrage.

De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het Onderhoudsfonds.

Bloemen

De bloemen van zondag 23 juni gaan met onze hartelijke groeten naar Fam. Schakel.

De bloemen worden weg gebracht door Margreeth Aantjes

Geloofskracht

Ik houd niet van chaos, maar soms gaan zaken nu eenmaal anders dan je zelf had bedacht. Dat leverde afgelopen zondag een zeer bijzondere kerkdienst op waarin we allemaal geïnspireerd naar buiten kwamen, vrolijk over wat er was gebeurd. Een beetje Pinksteren op een zondag die zo normaal was begonnen. De Geest waaide gewoon verder en trok zich niets aan van mijn regie. Ik was van huis gegaan met het idee van een laatste 'gewone' zondagse dienst. Om tien over negen besloten we twee nieuwe ambtsdragers te bevestigen. De rest van de tijd stormde de Geest in mijn hoofd. Terwijl ik een preek hield over gelijkenissen dacht ik maar aan één ding; hoe breng ik dit tot een goed einde? Hoe kan ik zegenen zonder dat ik de woorden uit mijn hoofd heb geleerd.

Nu dat ik eraan terugdenk, valt me weer op hoe vaak het woordje 'ik' voorkomt in mijn gedachten. Alles waar ik de hand niet in heb, vind ik lastig. Dus terwijl ik daar inwendig helemaal over de kook raakte, bedacht ik me uiteindelijk één ding; laat het los. De Geest zal het wel doen.

Het stil gebed duurde lang deze keer. Ik had het nodig. Toen gingen we over tot het bevestigen. We zongen. Dat klonk al zo verwachtingsvol! Je hoorde er gewoon de spanning van de mensen bij: dit is bijzonder, hier gebeurt wat. En het gebeurde. Geen idee hoe, maar wel samen. Met elkaar en met de Geest. Als het anders gaat dan je zelf had bedacht, kunnen daar hele mooie dingen uit voortkomen.

Kerkenraad

Donderdag 13 juni hebben we de laatste kerkenraad gehouden voor de vakantie. Op de agenda stonden vele zaken waar we de afgelopen maanden actief mee geweest zijn. Het dossier "toekomst van onze kerk" is aangenomen en gaat verder uitgewerkt worden. In samenwerking met Wilbert de Jong is een memo opgesteld welk pad we gaan bewandelen om "zolang als mogelijk zelfstandig door te kunnen gaan". Deze memo krijgt u binnenkort. Zoals u allen weet vertrekken Yvette en Shelina uit onze gemeente. Voor het afscheid op 6 en 7 juli heeft u een uitnodiging ontvangen waar we u allen hopen te ontmoeten. We gaan dus een periode tegemoet zonder eigen predikant. We zijn dan ook blij dat we ds. Lourens de Jong bereid gevonden hebben om in de vacante periode onze consulent te zijn. Het vertrek van Yvette betekent ook een lege pastorie. De kerkrentmeesters zijn druk bezig te kijken wat de mogelijkheden zijn voor tijdelijke verhuur van de pastorie. Ook zal er een beroepingscommissie gevormd gaan worden om weer een predikant voor onze gemeente te vinden. De intentie is om dit na de vakantie te realiseren. We kijken ook over de vakantie heen, de startdag voor het nieuwe seizoen is zo weer aanstaande. Maar eerst de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers op 30 juni a.s. Alle vacatures zijn ingevuld! Dat geeft de nodige energie om met elkaar de toekomst (en Gods toekomst) in te gaan. Allen, ver weg of gewoon thuis, een goede vakantie toegewenst. Namens de kerkenraad, Martien van Tuijl

Consulentschap

Met het vertrek van een predikant is een gemeente verplicht om een consulent aan te trekken zodat alle ambten in een gemeente vertegenwoordigd blijven. De kerkenraad heeft Lourens de Jong bereid gevonden om per 30 juli deze taak op zich te nemen. Velen van u zullen de naam herkennen, want ja, Lourens de Jong is predikant in onze gemeente geweest. Inmiddels is hij met emeritaat.

Nu was het eerder zo dat de consulent alle taken van de vertrekkende predikant overnam. Dat is niet meer. Het consulentschap is een adviserende functie. Dat betekent dat er geen pastoraat gedaan wordt of ander werk in de gemeente. Waar nodig zal de consulent bij vergaderingen van de kerkenraad aanwezig zijn maar ook dat hoeft niet altijd. Voor pastoraat, erediensten en andere zaken zijn we dus aangewezen op onszelf. Lourens de Jong heeft aangegeven dat hij in uitzonderlijke gevallen wil invallen, daarom wordt overwogen om tijdelijk iemand te zoeken. Mocht er behoefte zijn aan contact, dan lopen voorlopig alle contacten via Wim van Oosterom.

Bevestigen van ambtsdragers

Aan het begin van dit jaar hebben we bekend gemaakt dat er plaatsen vrij komen binnen de kerkenraad en het pastoraat.

Zondag 30 juni nemen 8 mensen afscheid van de kerkenraad en worden 9 mensen bevestigd in hun ambt. indien hiertegen geen wettige bezwaren ingediend worden bij de scriba.

Van de te aantredende ouderlingen zijn Corry en Hans in de dienst van 16 juni jl reeds bevestigd.

Aftredend zijn:

Piet Aantjes – voorzitter kerkenraad
Corine Groffen-Rouwert Boer – scriba
Gerard Dunnink – voorzitter diaconie
Janneke Rouwert Boer – Jeugdouderling
Wout Schakel – ouderling
Corry vd Berg – ouderling
Roel Gort – pastoraal medewerker
Babs v Berkel – notulist

De kerkenraad is heel blij en dankbaar u mee te kunnen delen dat we alle ambten kunnen invullen en de volgende broeders en zusters een ambt binnen onze gemeente willen **aanvaarden**:

Ageeth Slob-de Jong – scriba
Piet Schakel – voorzitter diaconie
Corry Wageveld-vd Meijden – ouderling
Hans vd Meij – ouderling met een bijzondere taak
Arja Slob-Stuij – notulist
Monic Slingerland – pastoraal medewerker
Anja v Tuijl-Rijneveld – pastoraal medewerker
Janny v Harten-Timmerman – pastoraalmedewerker
Anneke Vonk-Kamsteeg – pastoraalmedewerker

Binnen de kerkenraad zal Martien van Tuijl de plaats van voorzitter op zich nemen. Het ambt van jeugdouderling zal niet ingevuld worden omdat we verder willen gaan met één jeugdouderling.

Johan van Berkel verlengt zijn ambt en blijft voorzitter kerkrentmeester.

Ook de vacatures die nog open stonden van vorig jaar worden dus ingevuld.

Incasso jaarlijkse vrijwillige bijdrage Diaconie

Graag maakt de Diaconie u erop attent dat de incasso van de jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan de Diaconie zal worden uitgevoerd in de week van 24 juni. Als u hierover vragen of opmerkingen heeft dan kunt u contact opnemen met Wim de Pater (wmdepater@gmail.com). Met de jaarlijkse vrijwillige bijdrage stelt u de Diaconie onder andere in staat om een aantal doelen structureel te ondersteunen en om noodhulp te verlenen. De Diaconie dankt u heel hartelijk voor uw bijdrage!

Openluchtdienst in de Maranatha-Kerk in Giessenburg.

Op 23 juni 2024 om **10.00 uur** is de Eredienst in de open lucht en is een themadienst over “Laat God jouw gids zijn”, over vertrouwen dat God altijd bij ons is, waar je ook bent en hoe ons leven ook gaat!

We hopen op een prachtige dienst met veel zang en muziek.

Spreker is Arie de Rover en muziek en zang van de bekende praiseband The New Adams Family. Iederéén is welkom vanaf 9.30 uur op het terrein naast de kerk aan de Peursumseweg 15 in Giessenburg met koffie of iets fris. De dienst begint om **10.00 uur**
Beleef mee hoe blij je met Jezus kunt zijn!

World Servants

We vertrekken op 12 juli! Een jaar actievoeren zit er alweer op! De teller staat inmiddels op ruim € 150.000. Wij zijn dankbaar! Dank aan iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd.

Op 12 juli as hopen wij naar Bolivia te vertrekken om daar te gaan bouwen aan verandering! U bent van harte welkom om ons uit te zwaaien op vrijdag 12 juli rond 13:30 uur bij de Stigt.

We vertrekken daar om 14:30 uur met de bus naar Schiphol.

U kunt onze avonturen in Bolivia volgen via: www.volg.ws/BO124

Kinderbijbeldag

Op de vrijdag in de Herfstvakantie (dit jaar 1 november) is er altijd Kinderbijbeldag in ons dorp. Hier komen gemiddeld zo'n 100 kinderen van de Basisschool naar toe. Dit wordt georganiseerd vanuit de drie kerken.

We zijn dringend op zoek naar mensen die hier aan mee willen werken; zowel voor de voorbereiding als op de dag zelf. Het hoeft zeker niet zo te zijn dat u zelf kinderen op de basisschool heeft om hierbij te kunnen helpen; alle hulp is welkom!

Wilt u zich opgeven om dit mooie evenement doorgang te laten vinden? We horen het graag!
Janneke en Mireille (jeugd.pknngiessenburg@gmail.com)

Tafels achterin de kerkzaal voor de jeugd

Elke 1^e en 3^e zondag van de maand hebben we Kindernevendienst (en Jeugdkerk). Voor de overige zondagen willen we tafels achter in de kerk gaan zetten.

Hier kunnen de kinderen van de kindernevendienst dan tijdens de preek gaan zitten en kunnen daar kleuren, puzzeltjes maken etc.

We zijn op zoek naar een aantal personen die dan ook bij de tafel bij de kinderen wil gaan zitten. Ook hiervoor geldt; u hoeft niet persé een (groot-)ouder te zijn. Wilt u helpen? Meldt u zich aan bij ons: Janneke en Mireille (jeugd.pknngiessenburg@gmail.com)

Afscheid Yvette Pors

Na ruim 5 jaar als predikant verbonden te zijn geweest aan onze gemeente neemt Ds. Yvette Pors afscheid van de Maranathakerk te Giessenburg. Ze heeft deze periode vervuld als dominee onder de mensen, als inspirerend voorganger in onze erediensten en als proactief lid van de kerkenraad. Op 6 en 7 juli nemen we als gemeente afscheid van Yvette en Shelina met het volgende programma.:

-Afscheidreceptie zaterdag 6 juli vanaf 15.30 uur

Onder het genot van hapje, drankje en activiteiten herinneringen ophalen en Yvette de hand schudden. Voor de kinderen een springkussen.

18.00 uur buffet: je kunt je opgeven bij de scriba of intekenlijst in de hal

-Afscheidsdienst zondag 7 juli aanvang 14.00 uur

U bent van harte uitgenodigd de afscheidsdienst mee te vieren. In deze dienst zal er ook speciale aandacht zijn voor Shelina, dochter van Yvette, waarin zij afscheid neemt van de kindernevendienst. Na afloop van de dienst kunt u persoonlijk afscheid nemen van Yvette en Shelina.

Data ter herinnering

| | |
|---------|---|
| 23 juni | Openluchtdienst met spreker Arie de Rover en gospelband The New Adams Family. |
| 28 juni | Maandsluiting Bredero's Hof 19.00 uur met dhr. J. den Toom |
| 30 juni | Aftreden en bevestigingsdienst |
| 6 juli | Afscheid ds. Y. Pors 15.30 – 20.00 uur |
| 7 juli | Afscheidsdienst ds. Y. Pors 14.00 uur, de morgendienst om 9.30 uur komt te vervallen. |
| 12 juli | World Servants vertrekken 13.30-14.30 uur bij de Stigt vandaan |

*De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 30 juni Kopij voor de Nieuwsbrief vóór **donderdag 27 juni** 20.00 uur inleveren bij de makers van de nieuwsbrief.
E-mail: Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com*